Kinder Torah.

Parashas Re'eh

Holy, Holy, Holy

 \emph{C} ome everyone, let's finish packing. We want to leave soon. The chaq is coming, and we want to be in Yerushalayim before the regel begins."

"Will we go to the Beis HaMikdash?"

"B'ezrat Hashem, kinderlach."

"I have a question, Abba?"

"Yes, Yossie."

"Why are we taking so many fruits with us to Yerushalayim this year? We have

two oxen loaded with fruits. Last year we hardly took any fruit. We bought what we needed in Yerushalavim."

"Very perceptive Yossie. That is an excellent question. This year is different from last year. This year is the fourth year of the shmitta cycle. This is one of the years that a portion of our crop has the kedusha (holiness) of maaser sheini. Hashem commanded us to take these fruits with us up to Yerushalayim and eat them there.'

"Let's see if I understand, Abba. We eat maaser sheini - holy fruits - in Yerushalayim - the Holy City."

"Correct, Yossie."

"We ourselves must be very holy to do this, Abba."

'You have touched on a deep point, Yossie. Hashem gave us a big beautiful Torah, full of 613 mitzvos. Each one is an opportunity to become holier. This particular mitzvah takes a very mundane physical activity - eating fruit - and sanctifies it. It turns eating into an opportunity to come one step closer to

"How do we know that, Abba?"

"The Torah itself says it, Yossie. 'You shall surely maaser (take one tenth) all of your crop ... and eat it before Hashem your Gd in the place that He chose to rest His Name ... so that you will learn to fear Hashem your G-d all of your days' (Devarim 14:22-23). This mitzvah teaches us Yiras Shamayim (Fear of Heaven), a foundation of Avodas Hashem.'

"How does it work, Abba."

"Very simple, Yossie, Hashem blesses us with a beautiful crop of fruits. It is all from Him. He wants us to eat it and enjoy it. However, He knows that it is easy to forget Him, and fool ourselves into thinking that the crop came solely from the work of our hands. Therefore, He reminds us that He is The Provider. First, we must separate the holy portion of the crop, and give it to His agents here in this world, the Kohanim and Leviim. They

have no land of their own; therefore, we must support them while they perform Hashem's Holy Service. There is still a portion of holy fruits left – maaser sheini. This is our opportunity to 'taste' a bit of the holiness of the Kehuna. We purify ourselves, go to the Holy City, and eat these holy fruits b'kedusha v'tahara (in sanctity and purity). In this way we are like the Kohanim, when they perform their avodah of eating the kodshim

(holy foods) b'kedusha v'tahara." 'We eat them before Hashem,

Abba. How can we help but be inspired to fear Him and love Him for all of the good that He has given us."

"Yossie, I could not have said it better myself. This is the true simcha (happiness): coming close to The Holy One by elevating all of our activities, even our eating, to serve Him. In this way we learn to fear Him



This story is based on the commentary of Rav Shamshon Refael Hirsch on the mitzvah of maaser sheini. He inspires us to see the holiness in all areas of our lives and all activities even eating. This idea is expressed as a halacha in Shulchan Auruch Orach Chaim 231. "A person should place his eyes and heart on his ways. He should weigh all of his deeds on the 'scale' of his seichel (common sense). Whenever he sees something that will bring

him to serve The Creator, he should do it. If it will not, he should refrain from it. One who does this will always be serving Hashem." Kinderlach, involve yourselves with holy activities

all the time. Spend your whole life serving Hashem!



Everyone please quiet down. Zeidi is about to make Kiddush."

"Thank you Bubbie. Before I begin, I would just like to say something. Tonight is Rosh Chodesh Elul, the beginning of our preparation for the new year. We all hope that Hashem will bless us this year, as every year with good health, prosperity, and success in all areas." "Amen."

"The whole family is gathered together, so I want to take this opportunity to say just one thing to all of you. We do not know what Hashem has in store for us this year, or any year. Some of you may prosper, some not. Some may fall on hard times. I just ask one thing of you. If one of your brothers or sisters does need help, I would like the rest of you to take care of him. If he needs a loan, lend him

money. If he can't pay back, give him a gift. If he is working for you, treat him nicely. If he gets into trouble, redeem him. Always think about your brothers and sisters. If you listen to these words, I promise you one thing. I will always take care of you. You may not know this, but I am a very influential person. I have many, many connections. I can and will take care of you."

03 03 ® 80 80

 $Y_{
m ou}$ shall surely give to him (your destitute brother) and you will not feel badly in your heart because you gave to him (15:10)." "You shall surely give maaser" (a tenth of your crop) [to the poor and the Levi] (Devarim 14:22). "Do not forsake the Levi who is in your cities" (Devarim 14:27). "The Levi ... the proselyte, the orphan, and the widow in your gates will come and eat and be satisfied. In order that Hashem your G-d will bless you in all your handiwork" (Devarim 14:29). "Guard yourself lest you forsake the Levi (12:19)." "If you make My (Levi, proselyte, orphan, and widow) happy, I (Hashem) will make your (son, daughter, servant, and handmaid) happy (Rashi 16:11)."

 $\mathbf{Z}_{\mathsf{he}}'$ parasha is full of exhortations about remembering our less fortunate brothers. Hashem promises big blessings for those who take care of their fellow Jews. Why? "You are Hashem's children" (Devarim 14:1). We are all His children. Just like the Zeidi in the story. Everyone wants to see his children take care of each other. That is his greatest



source of nachas.

Hashem is our Father and we are His children. He wants us to help each other. Step one is to see another Jew as your brother. Of course you will help your brother. You cannot bear to see him suffer. He is your flesh and blood. Kinderlach, we are all part of a very special family called Klal Yisrael. We all love each other, and we all take care of each other.













קדוש קדוש קדוש...

"בואו נגמור לארוז. אנו רוצים לצאת לדרך עוד מעט. החג מתקרב, ואנו רוצים להיות בירושלים לפני תחילת הרגל."

"אבא, האם נלך לבית המקדש?" "בעזרת ה'."

"יש לי שאלה, אבא."

"כן, יוסי?"

"מדוע השנה אנו לוקחים איתנו כל כך הרבה פירות לירושלים? יש לנו שני שוורים עמוסים בפירות. בשנה שעברה כמעט ולא לקחנו פירות בכלל. לקחנו רק מה שנדע שנצטרך לשהותנו בירושלים."

"אני רואה שאתה עירני מאוד לנעשה סביבך, יוסי. זוהי שאלה מצויינת. השנה שונה מהשנה שעברה. השנה היא השנה הרביעית במחזור השמיטה. זוהי אחת השנים שבה לחלק מהיבול יש קדושת מעשר שני. ה' ציווה לקחת פירות אלה לירושלים ולאוכלם שם." – "כלומר, אנו אוכלים מעשר שני – פירות שיש בהם קדושה" בירושלים, עיר הקודש." "נכון מאוד, יוסי."

"זאת אומרת שעלינו גם כן להיות קדושים מאוד כדי לאוכלם שם,

"נגעת כאן בנקודה עמוקה מאוד, יוסי. ה" נתן לנו תורה עשירה ויפה – עמוסה בתרי"ג (613) מצוות. כל אחת מהמצוות היא הזדמנות עבורנו להתקדש עוד. מצווה זו שהזכרנו לוקחת פעולה יום-יומית - פשוטה וגשמית – אכילת פירות ומקדשת אותה. היא הופכת את האכילה להזדמנות להתקרב עוד צעד אחד אל ה'." "?כיצד אנו יודעים זאת, אבא"

"התורה עצמה אומרת לנו את זה, יוסי. 'עשר תעשר את כל תבואת זרעך... ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם... למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים' (דברים י"ד, כ"ב-כ"ג). מצווה זו באה ללמד אותנו יראת שמיים, שהיא יסוד בעבודת ה'."

"כיצד היא מלמדת אותנו זאת?"

"פשוט מאוד, יוסי. ה' בירך אותנו ביבול יפה של פירות. הכל בא ממנו. הוא רוצה שנאכל את הפירות ונהנה מהם. אך הוא יודע שקל מאוד לשכוח אותו ולחשוב שהיבול הוא תוצאה ישירה של עמל כפינו. לפיכך, הוא מזכיר לנו שהוא לבדו המפרנס. ראשית, עלינו להפריש את התרומות והמעשרות ולתיתן לשלוחיו בעולם

הזה, הכהנים והלוויים. להם אין אדמה משלהם, ולפיכך עלינו לתמוך בהם בשעה שהם עובדים כמשרתי ה' במקדש. אבל יש עוד מעשר שיש להפריש – מעשר שני. זוהי ההזדמנות שלנו 'לטעום' גם אנחנו מקדושת הכהונה. אנו מטהרים את עצמנו, עולים לירושלים, ואוכלים שם את הפירות הקדושים בקדושה ובטהרה. בכך אנחנו מידמים לכהנים, שחלק מעבודתם במקדש היא אכילת הקדשים (חלקים מן הקרבנות, וכן מנחות ותרומות) בקדושה ובטהרה."

"אנחנו אוכלים אותם בחצרות בית ה', אבא. ודאי שזה יעורר אותם ליראת ה' ולאהבתו על כל הטוב שגמלנו."

"יוסי, הבעת את הדברים בצורה יפה מאוד. זוהי השמחה האמיתית: התקרבות לקדוש ברוך הוא ע"י העלאת כל הפעולות שלנו – ואפילו אכילה – לדרגה של עבודת ה'. כך נלמד ליראה אותו כל הימים."

ילדים יקרים . . .

סיפור זה מבוסס על פירושו של ר' שמשון רפאל הירש למצוות מעשר שני. הוא מעודד אותנו לראות את הקדושה בכל תחומי חיינו ובכל פעילויותינו – אפילו באכילה. רעיון זה מובע בהלכה שמופיעה בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן רל"א: "חייב אדם לשום עיניו וליבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו, וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת ה' יתברך יעשהו ואם לאו לא יעשהו, ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד." ילדים יקרים , התעסקו כל הזמן בפעולות שיש בהן משום קדושה, ואז תעבדו את ה' כל ימי חייכם!

אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלן

"כולם להיות בשקט, בבקשה. סבא עומד לומר קידוש." "תודה לך, סבתא. אך לפני שאני מתחיל, אני רוצה לומר משהו. הערב הוא ראש חודש אלול, התחלת הכנה שלנו לשנה החדשה. אנחנו מקווים שה' יברך אותנו בשנה זו, כמו בכל שנה, בבריאות טובה, פרנסה, והצלחה בכל מעשה ידינו." 'אמו.'

"כל המשפחה נמצאת פה, ולכן אני רוצה לנצל את ההזדמנות לומר לכם רק דבר אחד. איננו יודעים מה צפוי לנו בשנה זו, או

בכל שנה. יש מכם שישגשגו ויצליחו, ויש שלא. יש שייתקלו בקשיים. אני רוצה לבקש מכם משהו: אם אחד מהאחים או האחיות שלכם זקוק לעזרה, אני רוצה שכולם פה יעזרו לו. אם הוא זקוק להלוואה, הלוו לו כסף. אם הוא איננו יכול להחזיר הלוואה, תנו לו מתנה. אם הוא עובד עבורכם, התייחסו אליו בכבוד. אם הוא נמצא בצרה, הוציאו אותו ממנה. חשבו תמיד על אחיכם ואחיותיכם. אם תשמעו לדברים אלה, אני מבטיח לכם דבר אחד: תמיד אשמור עליכם. אולי אינכם יודעים זאת, אך אני אדם בעל השפעה רבה. יש לי קשרים רבים מאוד, ואני יכול ומוכן לעזור לכם."







03 03 ® 80 80

"נתון תתן לו ולא ירע לבבר בתתר לו" (דברים ט"ו, י'). "עשר תעשר את כל תבואת זُרעך [ללוו ולעני]" (דברים י"ד, כ"ב). "והלוי .(דברים י"ד, כ"ז) אשר בשעריך לא תעזבנו" "ובא הלוי... והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה" (דברים י"ד, כ"ט). "השמר לך פן תעזוב את הלוי" (י"ב, י"ט). "אם אתה משמח את [הלוי, הגר, היתום והאלמנה] שלי אני משמח את שלך (בנך

ובתך, ועבדך ואמתך)" (רש"י על ט"ז, י"א). הפרשה מלאה באזהרות על זכירת אחינו הזקוקים לעזרה. ה' מבטיח ברכות גדולות לאלה שידאגו למלא את צרכי אחיהם. מדוע? "בנים אתם לה' אלוקיכם" (דברים י"ד, א'). כולנו בניו. כמו הסבא בסיפור. אין מי שלא רוצה לראות את ילדיו דואגים זה לזה. זהו מקור הנחת הגדול ביותר שלו.

ילדים יקרים . . .

ה' הוא אבינו, ואנו בניו. הוא רוצה שנעזור זה לזה. כדי לעשות זאת יש בראש ובראשונה להרגיש שכל יהודי הוא אחינו - ולאח, כמובן, עוזרים. אי אפשר לראותו בצרתו, שכן הוא עצמנו ובשרנו. ילדים יקרים, כולנו חלק ממשפחה מיוחדת מאוד הנקראת כלל ישראל. כולנו אוהבים זה את זה, וכולנו נדאג זה לזה.